

†

Dankbare herinnering aan  
het leven en sterven van

## De Heer Marcel ROUSSEAU

echtgenoot van Mevrouw Aïda MAES

geboren te Maarke-Kerkem op 19 januari 1908  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 29 maart 1991, gesterkt door  
de laatste H. Sacramenten.

---

In onze pijn om dit afscheid voelen wij ook een grote dankbaarheid voor het leven van deze man.

Dankbaar omdat hij gewerkt heeft voor zijn vrouw en zijn gezin. Dankbaar omdat hij zo bekommerd was om zijn kleinkind, naar wiens eerste communie hij zo uitzag.

Marcel zocht niet op de eerste plaats zichzelf. Op zijn werk en thuis was hij vooral bekommerd om anderen. Er waren de onvergetelijke ogenblikken van stil geluk, van de stille zorg waarmee hij werd omringd door zijn geliefden. Er waren ook de lasten van de oude dag, de kommer en de zorg om het geluk van de eigen familie.

Goede Vrijdag was zijn sterfdag : samen met Jezus, in wie hij geloofde, heeft hij zijn

kruis opgenomen en moedig gedragen. Samen met de rouwende apostelen en de treurende vrouwen staan zijn naastbestaanden.

Pasen geeft uitzicht op verrijzenis, op een leven over de dood heen, vrij van kommer en zorg, met een durend geluk en een onuitsprekelijke vreugde. Moge hij ons van bij Onze-Lieve-Heer en van bij Maria, zijn hemelmoeder verder begeleiden en beschermen.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, bid voor ons.

Mevrouw Marcel ROUSSEAU-MAES Aïda,  
zijn echtgenote;

Mevrouw Annie ROUSSEAU,            zijn dochter;

Jongheer Thierry PIPELERS,        zijn kleinzoon;

De families ROUSSEAU-WILLEMS en  
MAES-GEENENS,

**danken U oprecht voor de bliken  
van deelneming en gebed.**



WIJ BEWAREN  
DE GOEDHEID VAN VADER  
ALS LICHT IN ONS HART

Gregorius 3